



**'DOE
HET
GOEDE.**

INTERVIEW

PASSIE VOOR AMBACHTELIJKE ADVOCATUUR

Deken Ernst van Win:

EN DOE HET GOED!'

'In het tweede jaar van mijn rechtenstudie wilde ik praktijkervaring opdoen. Ik belde het kantoor van Paul de Clercq. 'Kom vanmiddag maar langs,' zei hij. Daar ging ik, met de enige stropdas die ik bezat om mijn nek. Ik werd aangenomen als stagiair, leerde ongelooflijk veel. In 1983 werd ik advocaat, in 1987 partner. Intussen is er veel veranderd. Maar Paul De Clercq, 84, komt hier nog iedere dag op kantoor langs!

Mijn studententijd viel in het post-hippietijdperk. Ik heb op het Leids Gymnasium gezeten, dus studeren in Leiden lag voor de hand. Het had ook klassieke talen of geschiedenis kunnen worden, maar recht intrigeerde me meer. Als kind had ik al een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ik kwam vaak op voor de minder sterken. Achteraf heb ik dit vak perfect gekozen; ik kan alles erin kwijt wat ik in me heb.

Vrouw vs. man

De Clercq is uitgegroeid tot een middelgroot kantoor van advocaten en notarissen. Er werken hier nu zo'n kleine 100 mannen en vrouwen, van wie ik één van de partners ben. Naast kwaliteit staan we voor gelijkwaardigheid, passie voor het vak en veel lol. Er wordt hier ongelooflijk gedold met elkaar. In de arbeidsrechtpraktijk, waar ik leiding aan geef, werken we met 21 juristen aan zaken voor multinationals, maar ook voor het MKB.

In werving en selectieprocedures kiezen we steevast de sterkste kandidaat. Tegenwoordig zijn er opvallend veel goede vrouwen op de markt. Een vakgenoot van mij noemde vrouwen ooit een tikkende tijdbom, doelend op de kans dat ze moeder willen worden en minder beschikbaar zijn. Onzin. Bij ons werkt iedereen om te beginnen al parttime, ongeacht de sekse. Daarnaast werken moeders bij ons niet minder hard. Een goede combinatie man-vrouw vind ik belangrijk voor een optimale samenwerking, en het succes van deze formule vind je bij ons terug. Het team is een toonbeeld van gelijkwaardigheid en respect. Op dat vlak scoren we als De Clercq goed. Dat anderen dat ook vinden, blijkt: in 2008 hebben we er zelfs een eervolle vermelding in het kader van de Sonja Boekmanprijs voor gewonnen.

Desastreus kabinet

Ik vind het huidige kabinet het slechtste dat we in decennia hebben gehad. Ik houd mijn hart vast voor de gevolgen voor Cultuur & Onderwijs. In het onderwijs werken veel mensen er met hart en ziel aan om de kwaliteit te verbeteren, maar de betutting uit politieke hoek maakt het ze niet gemakkelijk. Te veel financiële prikkels, te veel toezicht. Zo'n langstudeerboete vind ik ook niets, het is zo generiek. Probeer de excellente studenten juist eens te stimuleren, in plaats van de langzame te straffen!



De Universiteit Leiden heeft momenteel een prima rechtenfaculteit, waarvan De Clercq veel jonge aanwas krijgt. Sommige afgestudeerden kiezen voor de Zuidas. Ik ben zondermeer trots op die grote kantoren. Maar doordat wij wat kleiner zijn, is hier een betere work-life-balance mogelijk. De echte 'De Clercqers' pikken wij er

Frauderende advocaten horen niet in de balie

al bij het eerste gesprek uit. Mensen met passie voor het vak, die maatschappelijk betrokken zijn en niet alleen op zichzelf gericht. Natuurlijk moet er hier geld verdiend worden, maar laten we dat zo ambachtelijk mogelijk doen. Iedereen die met passie probeert door te dringen tot de kern van zijn vak, welk vak dan ook, wordt er vanzelf ijzersterk in. En door de economisch zwaardere tijden komt dat

ambachtelijk werken steeds meer bovendrijven. Goede zaak.

Deken van de Haagse Orde

Sinds drie jaar ben ik deken van de Haagse Orde van Advocaten. Het is een extra taak waarin je toezicht houdt op het functioneren van alle advocaten in een bepaalde regio. Je wordt ervoor gevraagd, bij mij ging dat redelijk 'vanzelf'. Ik ben al lang advocaat en zet me op veel fronten in. Zo zit ik al 22 jaar in het advocatenparlement. Maar de rol van deken vind ik een genoegen. Den Haag is Legal Capital of the World, met alle rijke tradities die daaraan verbonden zijn. Het team waarin ik als deken werk is erg aangenaam. En het werk zelf is bijzonder nuttig.

Een voorbeeld van een zaak? In juni werd een advocaat van een Haags kantoor door de tuchtrechter in Den Haag voor onbepaalde tijd geschorst. Ze zat vast op verdenking van fraude met documenten van rechterlijke colleges en bekende later. Die zaak kwam aan het rollen doordat een medewerker van de advocaat in kwestie zich eind maart bij de Haagse Raad van Toezicht meldde. Dat heeft te maken met de vertrouwensband die je als deken met de balie hebt. Een stagiaire stapte met zoiets niet naar een centraal toezichtsorgaan, maar gelukkig wel naar ons. Bij het onderzoek stuitte ik op een verdacht dossier. Ik kreeg een antwoord dat mij niet bevredigde. Dat antwoord bleek vervalst, door de advocaat in kwestie. Het stemt me tevreden dat een stagiaire haar 'niet-pluis-gevoel' in een dergelijk geval met ons deelt. Advocaten die documenten vervalsen horen vanzelfsprekend niet thuis in de balie.

Denk niet alleen aan jezelf

Jonge mensen zou ik aanraden hard te studeren en te werken, maar altijd vanuit lol en passie. Doe het goede, en doe het goed. Zonder na te denken over wat het je opbrengt. Zo doe je vanzelf de dingen waar je plezier in hebt. Een andere tip: zorg voor dat grote netwerk om je heen. Of je het nu via sport doet, via muziek, zoals ik, of door het lidmaatschap van een studentenvereniging. En laat in elke vereniging zien dat je er bent. Denk niet alleen aan jezelf, maar juist aan het grotere geheel. Werk dus ook naast je studie, om te weten wat er gebeurt in de wereld. Wees maatschappelijk betrokken.'